

**Inhoudsopgave:**

Pagina 1:

- Bedankt
- Mediatheek gesloten tot 6 april
- Activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding

**Bedankt**

Bedankt voor alle lieve en bemoedigende mails, die wij van ouders en leerlingen ontvangen. Het motiveert ons allemaal nog meer om van deze lastige situatie iets moois te maken.

*Ferry Brokers, rector/bestuurder*

**Mediatheek gesloten tot 6 april**

De mediatheek is de komende 3 weken gesloten. Leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken over geleende materialen die deze periode zouden moeten worden ingeleverd. Ik verleng alles automatisch. Er ontstaat dus ook geen boete voor materialen die te laat zijn.

*Magda Klijnsmit, mediatheekmedewerkster*

**Activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding**

Uiteraard is het niemand ontgaan dat dit jaar 75 jaar bevrijding herdacht wordt. Om precies te zijn, Zeist werd op 7 mei 1945 bevrijd.

In het kader van deze herdenking heeft De Breul ook een aantal activiteiten georganiseerd en er staat nog een aantal activiteiten op stapel voor de komende maanden (*of die activiteiten nog allemaal kunnen doorgaan is nu nog niet bekend, van de redactie*).

Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft een drietal leerlingen van de havo-5 groep (Bas Rijnbeek, Alexander Nuijten en Niels Kersbergen) een bezoek gebracht aan een bijzondere locatie. Ze waren in de villa "Bene Sita" aan de Montaubanstraat getuige van een unieke ervaring. Ze konden voor de laatste keer de originele onderduikplek van de Joodse familie Mazur op zolder bekijken. Deze familie heeft de laatste twee jaren op zolder van de familie Velema-Van Riessen ondergedoken gezeten en dat in de wetenschap

dat op een gegeven moment ook een Oostenrijkse officier in de kamer onder hen ingekwartierd werd. Vermoedelijk heeft de officier de oorlog niet overleefd want hij is bij het Oostfront ingezet. De familie Mazur heeft de oorlog wel overleefd.

Tien jaar geleden hadden leerlingen van onze school het grote voorrecht dat we bij mevrouw Velema-Van Riessen met een hele klas op bezoek mochten komen, die ons toen het hele verhaal verteld heeft. Vorig jaar is mevrouw Velema overleden en werd het huis te koop aangeboden.

Inmiddels is het huis verkocht en konden onze leerlingen voor de laatste keer de onderduikplek bewonderen. Het huis wordt nu verbouwd en er komen appartementen.



Villa Bene Sita



V.l.n.r.: Niels Kersbergen, Alexander, Nuijten en Bas Rijnbeek in de nog geheel in tact zijnde onderduikplek

Een tweede activiteit die te bewonderen valt is de tijdlijn over de oorlog die toegespitst is op het project “Zeist en omgeving in de Tweede Wereldoorlog”. Leerlingen uit de vwo-3 groep hebben een krant gemaakt die in postervorm in de centrale ruimte te zien is.



In de centrale ruimte zijn de posters te zien met als thema “Zeist en omgeving in de Tweede Wereldoorlog” (deze zijn nu niet te bezoeken, maar ze blijven hangen, van de redactie.)

De meest recente activiteit was het planten van een nazaat van de Anne Frank kastanjeboom op vrijdag 6 maart jl.. Leerlingen van de brugklas en een derde klas mochten speciale Anne Frank narcissen planten rondom de unieke boom op het landgoed naast onze school.

In de oorlog woonde hier het bankiersechtpaar Siegfried Paul Daniël May en Rosine Mariane Fuld. Tijdens de begindagen van de oorlog op 15 mei 1940 besloten zij een einde aan hun leven te maken om niet hun lot aan de Duitsers over te laten. Vervolgens werd Buitenplaats De Breul door de Wehrmacht in beslag genomen en ingericht als Luftwaffecentrum (luchtmacht centrum). In het kader van de 75 jarige herdenking van de bevrijding werd deze boom op het initiatief van boswachter Joris Hellevoort van Utrechts Landschap geplant. Een boom is immers een teken van nieuw leven en houdt generaties land een herinnering levend. “Vrijheid geef je door”!



Boswachter Joris Hellevoort (links op de foto) van Utrechts Landschap, initiatiefnemer van het planten van de nazaat van de Anne Frankboom